



KAMP JOEL 2022 – 2023

Een uitgave van Chiro OLV en Chiro SJB

Jaargang 51, 25 juni 2023



KAMP JOEL KAMP THEMA



Aladdin



Star Wars





In deze joel

Voorwoord.....	P. 3
Chiro-Agenda.....	P.4
Kledij en uniform.....	P. 5
Trooper.....	P. 6
Kampinfo: waar, wat & hoe.....	P. 7
Wat moeten we nog weten.....	P. 10
Kampthema meisjes.....	P. 13
Kampthema jongens.....	P. 14
Artikels meisjes.....	P. 15-20
Artikels jongens.....	P. 21-26
Mariakerke Leeft!.....	P. 27
Teenpage.....	P. 29
Spelletjespagina.....	P. 30
Gegevens leidsters.....	P. 31
Gevevens Leaders.....	P. 32





Voorwoord

Buongirone

De zomer is in het land! Dat wilt maar 1 ding zeggen!! ZOMERVAKANTIEEEEE. De temperaturen gaan omhoog, de dagen worden weer langer, de BBQ's worden uit de garage gehaald, de slapeloze nachten door warmte en gedoemde onheilspellende muggen EN niet te vergeten het BIVAK.

Voor het zover is moeten we ons uiteraard nog even bezig houden met de laatste loodjes van de examens en de grote toetsen. Sommige van jullie zijn er al van af en bij sommige is het einde al in zicht. Maar voor het zover is moeten we ons uiteraard nog even door die eindeloos durende grote toetsen en examens sleuren. Betere tijden zijn op komst! Wanneer jullie deze Joel in handen zullen hebben zijn jullie al lang verlost van deze kwellende periode.

Tijdens de zomervakantie is het geen Chiro maar dit wordt ruimschoots gecompenseerd met HET hoogtepunt van het jaar voor iedere leider, leidster, lid, (ouder ;-)), ... het bivak! Tien dagen lang beleven we de tijd van ons leven. We maken de meest memorabele herinneringen die voor eeuwig verankerd blijven in ons geheugen. Iedere keer worden ze steeds met de glimlach en hilariteit terug opgerakeld. Niets moet alles mag, is er echt de leuze. Onze dagen vullen zich met 'goeie Leute' hebben met elkaar. Jong en oud leren elkaar waarderen en appreciëren. We hebben het genoeg een waanzinnig goede kookploeg te hebben die iedere dag met enorm veel goesting voor ons klaar staat. We dansen en zingen echt de hele dagen, of trappen eindeloos ballen naar elkaar. Mochten we u nu nog niet overhaalt hebben waarom dit missen absoluut geen optie is dan weten we het ook niet meer. In deze Joel vind je o.a. de praktische zaken omtrent het Chirokamp, kun je de kamphema's nog wat beter leren kennen en kan u lezen wat de leiding nog te vertellen heeft, vlak voor de zomervakantie.

We wensen ieder van jullie graag een zorgeloze, deug doende en zweele zomer toe!

De joelredactie

Ewa, Elise, Kentaro en Matthieu



Chiro-agenda



25 Juni

Laatste Chirozondag...

Juli en Augustus

Géén chiro op zondag

30 juli

Binnenbrengen valiezen meisjes

1-11 augustus

Bivak meisjes

9 augustus

Binnenbrengen valiezen jongens

11-21 augustus

Bivak Jongens

5 september

Opnieuw Chiroooo!!





Kledij en uniform

Een uniform dragen is niet alleen een must op een chirozondag, maar om een afwas in de ochtend te vermijden, mag je deze zeker ook niet vergeten op kamp. Bij het vertrek verwachten we dat ieder lid in perfect uniform naar de chiro komt. En de wasmachines mogen op 11 augustus of 21 augustus ook volle toeren draaien, want ook op kamp zal het uniform veel gedragen worden.

Om misverstanden te vermijden en er voor te zorgen dat de leden in de ochtendformatie niet snel terug naar hun tent moeten lopen, geven wij hier nog eens een opsomming van wat onze regels zijn in verband met het uniform.

Voor de **meisjes** is het **uniform** verplicht vanaf de **Kwiks** en bestaat uit:

- een Chirorok, broekrok of korte broek
- een blauw Chirohemd/trui
- een rode (Chiro) T-shirt



Voor de **jongens** is het **uniform** verplicht vanaf de **Rakkers** en bestaat uit:

- een korte beige broek (vanaf de Kerels is een lange broek toegestaan)
- een blauw Chirohemd/trui
- een rode (Chiro) T-shirt

Aan de ouders van de leden voor wie het uniform niet verplicht is, vragen wij uw zoon of dochter toch **gelijkaardige kledij** (beige broek, rode T-shirt) te laten aantrekken. Op die manier is het gemakkelijker voor de leiding om uw zoon of dochter op afstand te herkennen.

Gelieve uw kinderen altijd kleren aan te doen die **tegen een stootje kunnen** en vuil mogen worden. Hou rekening met jassen en schoenen. Ook **naamtekenen** is handig om te weten van wie de verloren spullen zijn.

Als je een nieuw uniform nodig hebt, kan je terecht in **De Banier**. Je kan ook gebruik maken van het **tweedehands systeem**. Ben je op zoek naar een tweedehands uniform of heb je thuis een uniform liggen dat niet meer gedragen wordt en nog in een degelijke staat is. Neem dan gerust contact op met **leider Wolf** (+32 473 66 91 06) of **leidster Joppe** (+32 475 68 12 46).





Trooper

Het is nu al het tweede jaar dat we gebruik maken van Trooper. Zowel de meisjes als jongens-Chiro hebben al veel centjes in ontvangst kunnen nemen door jullie online aankopen.

We vertrekken nu zoals jullie ook wel al weten bijna op kamp. En kunnen zeker en vast de verzamelde centjes van trooper gebruiken ;). Voor wie Trooper nog wat nieuw is, leggen we het graag nog eens uit hoe het in elkaar zit.

Wat moet je er eigenlijk voor doen? Wel het is heel gemakkelijk! Je moet er niet veel voor doen én het is helemaal gratis!

Huh? Gratis mijn vereniging steunen? Hoe kan dat?

Wel, dat kan via de Trooperpagina van onze Chiro.

<https://trooper.be/chiomariakerkeolv>

<https://www.trooper.be/nl/trooperverenigingen/chirosjb>

Maar voor je jouw bankkaart bovenhaalt, is het natuurlijk belangrijk om te weten hoe Trooper nu precies in elkaar zit.

1. Elke vereniging heeft dus een unieke Trooperpagina (zie hierboven)
2. Op deze unieke pagina staan links naar webshops
3. Als je via die links op de Trooperpagina van jouw vereniging naar de webshop surft, weet de shop welke vereniging jij wil steunen.
4. De link doet het werk, en jij kan gewoon shoppen zoals je normaal shopt, zonder €1 extra uit te geven.
5. Van elke aankoop die jij dan doet, gaat er een percentje naar jouw vereniging. Iedereen blij! 😊

Vergeet zeker niet je **Trooperbotje** te activeren. Deze helpt je eraan herinneren dat je de Chiro kan steunen wanneer je op een Trooperwebsite surft!

POWERED BY





Kampinfo: waar, wat en hoe?

Postadres

Naam Kind (Chiro OLV/SJB)
Vrijbroekstraat 3
2470 Retie - België

Wat te doen bij dringende contact?

Neen, we horen je al denken. Je zal niet op je vliegend tapijt of in je ruimteschip moeten springen om één van onze leiding te kunnen contacteren.

U kan ons (meisjes en jongens) zoals elk jaar via de groepsleiding bereiken, zodat u ons enkel in dringende gevallen kan contacteren.

Telefoonnummers groepsleiding

Meisjes OLV

Eline Beke: +32 496 82 51 40

Marie Geerts: +32 495 92 32 19

Eva Roelandt: +32 470 50 60 50

Jongens SJB

Mathis Bijl: +32 472 79 43 05

Kasper Kindekens: +32 468 28 15 38

Wolf Oosterlinck: +32 473 66 91 06

Betalingen

Zoals elk jaar proberen we de prijs van ons bivak zo laag mogelijk te houden. Maar door de huidige situatie zijn wij genoodzaakt om het kampbudget iets op te slaan. Dit jaar betaal je voor elk kind **€170**.

Wij vragen met aandrang het inschrijvingsgeld voor 10 juli te betalen.

Rekeningnummer **jongens:** BE17 7330 6365 0521

Rekeningnummer **meisjes:** BE70 7370 6000 2425

Inschrijvingen

Ook dit jaar kan je je enkel online inschrijven. De inschrijvingslink is te vinden in de bijhorende mail én ook op onze websites:

Jongens: www.chirosjb.be

Meisjes: www.chiomariakerkeolv.be

Vertrek en terugkomst meisjes

Dit jaar vertrekken de meisjes als eerst op **dinsdag 1 augustus**. Na het openingstoneeltje, vertrekken ze met de bus naar de kamplocatie. Zorg zeker dat je dochter een lunchpakket mee heeft voor in de middag. Op **vrijdag 11 augustus** keren de meisjes terug met de bus. Over de uren van het vertrek en aankomst zal er nog gecommuniceerd worden via mail of via de sociale media van Chiro OLV.

Facebook: CHIRO OLV

Instagram: chiro_olv

Vertrek en terugkomst jongens

Op **vrijdag 11 augustus** vertrekken de jongens. Na het openingstoneeltje, vertrekken ze met de bus naar de kamplocatie. Net als de bij de meisjes van OLV vragen wij om uw zoon een lunchpakket mee te geven voor in de middag. Op **maandag 21 augustus** keren de jongens terug met de bus. Over de uren van vertrek en aankomst zal er nog gecommuniceerd worden via mail of via de sociale media van Chiro SJB.

Facebook: CHIRO Sint-Jan-Berchmans

Instagram: chiro_sjb

Bij het vertrek geef je een **enveloppe** aan de leiding van je Kind met daarin:

- **2 gele klevertjes**
- **De kids-ID van je kind**
- **Het zakgeld (Zie P.)**
- **Eventueel een busabonnement**

Wat nemen we mee?

Speelkledij	Toiletgerief	Extra
<ul style="list-style-type: none"> • Chiro-uniform • T-shirts • Shorts • Lange broeken • Warme trui • Voldoende ondergoed en kousen • Regenjas • Speel- en stapschoenen (evt. regenlaarzen) • Zwemgerief 	<ul style="list-style-type: none"> • Zeep/ douchegel en shampoo • Tandborstel en tandpasta • Haarborstel • Voldoende handdoeken en washandjes • Linnenzak • Was- en veiligheidsspelden • Zakdoekjes • Muggenspray 	<ul style="list-style-type: none"> • Slaapkledij • Drinkbus • Zaklamp • Stripboeken • Schrijfgierief, briefpapier en enveloppen (evt. al geadresseerd!) • Zonnecrème en een petje • Rugzakje

Binnenslapers Pinkels en Speelclubs	Buitenslapers Rakwi's, Tito's, Keti's en Aspi's
<ul style="list-style-type: none"> • Veldbed • Slaapzal/ laken • Hoofdkussen • Pantoffels voor binnen 	<ul style="list-style-type: none"> • Veldbed • Slaapzak/ laken • Extra dekentje • Hoofdkussen • Trekrugzak en matje (vanaf Tito's)

! Vergeet zeker niet een drinkfles en een pet of een ander hoofddekseel tegen de zon mee te nemen aangezien België het nieuwe Spanje is en er weinig schaduw op onze kampplaats is en we veel buiten gaan zijn.

Vergeet ook niet om **ALLES** goed te naamtekenen want op 10 dagen tijd kunnen er wel eens dingen in het chiro zwart gat belanden (of in de koffer van een vriendje of vriendinnetje). **!**



Wat moeten we nog weten?

Binnenbrengen veldbedden en valiezen

- Meisjes: Zondag 30 juli in de sporthal
- Jongens: Woensdag 9 augustus in de sporthal



Over de specifieke uren zal nog gecommuniceerd worden via mail en onze media.

Afhalen veldbedden en valiezen

De valiezen en veldbedden kunnen jullie afhalen van zodra jullie kind, waarschijnlijk moe maar tevreden, terug is in Mariakerke. Vergeet ook niet alles te naamtekenen, om misverstanden te voorkomen. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het verlies van voorwerpen.

Keukenhanddoeken

Aangezien we (de meisjes) vorig jaar 2 keukenhanddoeken van de leden hebben gekregen, moeten jullie dit jaar geen handdoeken meer mee te nemen. De jongens deden dit vorig jaar niet en verwachten dat ieder lid 2 keukenhanddoeken meebrengt. Deze worden gedurende het kamp gebruikt als gemeenschappelijk goed. Gelieve deze duidelijk te naamtekenen, zodat ze op het einde van het kamp terug kunnen naar hun eigenaar.

Snoepgoed

We vragen om geen overdreven hoeveelheden snoep en frisdrank mee te geven. De leiding en de kookploeg zorgen immers regelmatig voor een drankje en wat lekkers voor de leden.

Zakgeld

Wij vragen om uw kind wat zakgeld mee te geven. Dit moet volstaan om de nodige postkaarten en postzegels te kopen en een eventuele uitstap naar een zwembad of speeltuin te betalen. €15 is voor de jongste afdelingen ruimschoots voldoende. Met het oog op de tweedaagse en een extra uitstap mag het voor de oudere afdelingen iets meer zijn. Omdat dit voor elke afdeling anders kan zijn, zal de leiding van de oudere afdelingen (vanaf Tippers/Toppers) nog een aparte mail sturen naar de ouders, met een concreet bedrag in vermeld.





Bezoek

Er wordt geen bezoek toegelaten op de kampplaats. De ervaring leert ons dat deze maatregel heel wat moeilijkheden uit de weg ruimt. Wij vragen dan ook met aandring aan alle ouders en vrienden geen poging te ondernemen toch op bezoek te komen. Indien iedereen zich aan deze afspraak houdt, volgen er zeker geen problemen.

Uniform

Voor het bivak willen we aan de leden vanaf de Rakkers/Kwicks vragen in perfect uniform te vertrekken. We willen vragen dat de leden van de jongere afdelingen zeker een rode T-shirt meebrengen. Dit kan handig zijn om de leden gemakkelijk te herkennen van op een afstand op bijvoorbeeld een speeltuin.

Milieu

Omdat we in de Chiro ons steentje voor een beter leefmilieu willen bijdragen, willen we vragen geen overmatig blik of zilverpapier mee te nemen. We zien liever een drinkbus en brooddoos.

Belangrijk

Gelieve uw kinderen voor het kamp te controleren op luizen of neten. Dit om problemen op het kamp te vermijden. Indien uw kind toch luizen of neten heeft, gelieve dan voor eigen producten te zorgen. Dank bij voorbaat hiervoor.

Post

We zouden het zeer leuk vinden als alle kinderen zeker 1 briefje zouden krijgen op kamp. Iedereen vindt het wel eens leuk om iets van het thuisfront te horen. Ook is er een nieuwe regeling omtrend postpakketen. De meisjes hebben besloten om het versturen van postpakketen niet meer toe te laten. Worden er toch postpakketen verstuurd, worden deze apart gehouden en pas terug in Mariakerke afgegeven. Bij de jongens is het versturen van postpakketen toegelaten.

Ook is het leuk om postzegels en kaarten mee te geven met de leden, maar ze krijgen ook de mogelijkheid om op kamp bij de leiding bivakkaarten en postzegels te kopen, om deze naar het thuisfront te versturen.





Herinnering: materiaal oproep

Voor een geslaagde chiro zondag is ons goed humeur, de aller leukste leiding, leden en natuurlijk ook veel spelletjes niet overbodig.

Maar voor deze spelletjes hebben we uiteraard ook ballen, tennisraketten, plakband, verf, scharen, stiften, touw,... kortom, materiaal nodig!

Zeker op kamp kunnen we het materiaal goed gebruiken, en we zorgen er zeker voor dat de leden dan niet over onze ballen vallen en hun voet verstuiken.

Hebben jullie thuis materiaal zoals, scharen, stiften, verf, maar ook grote opbergkasten op overschot?

Dan moeten jullie niet langer denken, want wij kunnen dit zeker gebruiken voor in ons materiaalkot!

Jullie hebben de kans om het materiaal in te leveren tot de laatste zondag van het chirojaar! En jullie zijn alvast bedankt voor het mooi gebaar! ;)

We zijn ook al heel dankbaar voor het materiaal dat we al reeds hebben! Dit komt van een winkel die we allemaal liefhebben. (De enige echte chirowinkel, AKA De banier natuurlijk)

De Banier is een winkel of laten we zeggen een paradijs met knutselgerief én chiro spulletjes à volonté, met altijd een warm ontvangst comité.

Het is allemaal materiaal van goede kwaliteit, en deze raken we zeker niet kwijt! (behalve onze stylo's en stiften verdwijnen wel geregeld?!)





Kamphema meisjes



Oh, ik kom uit een land, uit een verre plaats
Waar de karavaan kamelen rondlopen

Waar het vlak en immens is
En de hitte intens is

Het is barbaars, maar ach, het is thuis.



Onze thuis, waar kinderen gaan rondlopen als kamelen, zich nooit zullen vervelen en veel snoep zullen delen, zal binnenkort in het mooie Agrabah zijn (AKA Retie voor de vrienden).

Zoals jullie wel of niet weten zal binnen 11 dagen, naast het oneindig aantal taarten eten en onzichtbaar worden, jullie 3de wens eindelijk uitkomen!! Namelijk: “Met jullie beste vrienden 11 dagen lang op een wonderbaarlijke reis gaan naar de grot der wonderen en daar samen veel fratsen uithalen (zonder dat jullie ouders het weten).

Als de wind hevig loeit
en de zon je verschroeit,
zodat ieder naar water smacht.

Ga dan weg uit de tijd
op een vliegend tapijt
naar zo'n prachtige oosterse nacht.

Voor de tragere onder ons die het nu nog steeds niet door zouden hebben, heb ik een grootse aankondiging die we vanaf nu van de daken van het paleis mogen roepen: Het kamphema van 2023 issssss.. **ALADDIN!**



Een hele nieuwe wereld
Een nieuw fantastisch uitzichtpunt

Niemand om ons neen te zeggen
Of waar naartoe
Of zegt dat we alleen maar dromen



Op 1 augustus laten we “jammer genoeg” samen het mooie Mariakerke achter en vertrekken we allemaal op ons vliegend tapijt naar onze prachtige Oosterse nacht(/dag).

Over 37 dagen is het zover. Dan kruipen we samen in een nieuwe wereld. Waar alles kan en alles mag. Waar we tot nu toe alleen nog maar over dromen.

Over 37 dagen begint het avontuur van ons leven. En wij kijken er alvast enorm naar uit!

XXX Jullie liefste leidsters

Kampthema jongens



STAR WARS

Episode 2023

Chiro kamp Chiro SJB



A long time ago in a galaxy far, far away...

Op vrijdag 11 augustus vertrekken de stoere leden van Chiro Sint-Jan Berchmans naar een planeet hier ver weg vandaan. Op de planeet Retie zullen de leden het avontuur van hun leven beleven. Een 10-daags zoektocht naar hun eigen kracht. De Planeet Retie is gelegen in het zonnestelsel Antwerpen. Een rustige planeet waar de Force het sterkst is en waar men dagelijks leuke en zotte activiteiten beleven.

Onder begeleiding van de Jedi-leiders worden de jonge leden getraind tot echt Jedi's. Samen met de Jedi-leiders proberen de Jedi's de Force te controleren. De Force is de kracht die de Jedi's onder controle moeten krijgen om te kunnen vechten met de Dark Side. Met de hulp van de Force en van de krachtige lightsaber gaan ze de strijd aan met de Dark side.

Lukt het de leden van Chiro Sint-Jan Berchmans de Dark side te verslaan en de Light side weer sterk te maken?





PINKELS



Dag liefste pinkeltjes

Het chirojaar zit er bijna op... 😞 Maar niet getreurd 😊, want het belangrijkste / leukste / spannendste / coolste / zotste deel komt er nog aan, namelijk.... KAMP 🏕️ !!!! Nu dat het kamphema eindelijk bekend is 🏰, kunnen we beginnen aftellen! Wij hebben er alvast super veel zin in om 10 dagen lang samen te spelen, eten, lachen... ❤️ en we nemen jullie op één augustus met veel plezier mee op ons.....

Vijf dagen niet wassen

Liefdesbrieven sturen naar onze liefjes

Iedere avond een verhaaltje voor het slapengaan

Eerste plaats op sportdag behalen

Goed slapen naast mijn vriendinnen

Elk spel proberen winnen

Nooit ruzie maken

De buiken vullen met lekker eten

Tot in de late uurtjes bij het kampvuur

Altijd lief zijn tegen elkaar

Perfect uniform elke ochtend!

In de leukste leefgroep zitten

Je tanden vergeten poetsen

Tien dagen samen zijn met mijn vriendinnen

Hopelijk tot dan!!

XXX de pinkelleiding





SPEELCLUBS



Liefste speelclubs,

Na een fantastisch chirojaar zijn we aangekomen op de laatste Joel van het jaar en de laatste zondag voor de grote vakantie.

Maar niet getreurd want jullie zullen ons niet te lang moeten missen, want we gaan in augustus ons 10 dagen lang samen amuseren.

Op kamp reizen we naar het mooie stadje Agrabah waar Aladdin samen met zijn aapje Abu, waar ze elke dag veel avonturen gaan beleven.

Wie hier ook woont, is de mooie prinses Jasmine (waar Aladdin een oogje op heeft).

Maar er schuilt gevaar om de hoek want de schurk Jafar is iets slecht van plan.

Kom jij mee op het vliegend tapijt naar Retie om er een onvergetelijk kamp van te maken? En help jij Aladdin, Jafar's snode plannen te ontmaskeren om zo het hart van Jasmine te overwinnen? Wij alleszins wel en hopelijk zien we jullie terug op 1 augustus !!!

Jullie favoriete leidsters Ewa en Stien xxx





KWIKS



hellowww aller liefste beste tofste kwiks.

Wat hebben we een geweldig Chirojaar achter de rug. Maar nu is het eindelijk tijd voor de laaaangverwachte VAKANTIEEEE! Maar dat betekent ook dat het bijna tijd is voor ons fantastische Chirokamp!

Het zal zotter, toffer en spannender worden dan ons weekend, dus bereid jullie maar alvast voor!

Wij hebben er in ieder geval al zeer veel zin in en kunnen niet wachten om met jullie te vertrekken en gekste 11 dagen ooit te beleven. Maar eerst natuurlijk lekker genieten van de vakantie en het mooie weer. Laat jullie maar eens goed in de watten leggen door jullie ouders ;)

Hier alvast enkele foto's van ons weekend zodat jullie de Chiro-namiddagen (en jullie fantastische superduper leuker leiding) niet te lang hoeven te missen want we weten het wel hoor, jullie gaan ons (en de Chiro) superhard missen in de vakantie!

Heel veel kusjes en knuffels van jullie lievelingsleiding,
Morgot, Eva en Noor





TIPTIENS



Dag lieve Tiptientjes!

Het Chirojaar zit er bijna op en wat hebben wij ons geamuseerd! Daarom maakten we een terugblik op het hele jaar met enkele leuke foto's van jullie! Geniet ervan en tot op kamp want daar hebben we immens veel zin in! <3



... naar school gaan in de meest schaamtelijke outfit



... samenwerken



... educatieve spelletjes spelen en als pubers reageren ;))



... vliegen in de boom



... awkward zijn met de Kerels



beste boerderijdieren



... in de zotste attractie gaan en gillen voor heel Gent



... grenzen verleggen



... omgaan met dit gekke leidings trio

Dikke kussen en knuffels! Joppe, Lima en Marie



ASPIS



Liefste Aspi's

We hebben goed nieuws en minder goed nieuws voor jullie.

Het mindere nieuws is dat het einde van het Chirojaar en voor de meesten onder jullie het einde van jullie gezellige leden-leventje in zicht is.

Het goede nieuws daarentegen is dat we EINDELIJK mogen vertellen dat het kamphema Aladdin is!

Op ons vliegend tapijt vertrekken we met z'n allen op 1 augustus naar Agrabah AKA Retie om daar 10 magische dagen te beleven.

Zijn jullie laar om jullie helemaal in te leven als Aladdin en strong independent woman Jasmine haar hart te stelen. Misschien is de rol van Baba de sultan eerder voor één van jullie weggelegd, hij is niet van de slimste, dus dit past zeker bij een aantal van jullie ;). In elk verhaal is er ook een duistere slechterik, in dit geval heet hij Jafar, zijn enige doel is om Sultan te worden en het rijk over te nemen, iemand strijdvastig dus. Dan hebben we nog de grapjas in dit verhaal, de geest Genie. We hebben dus zeker en vast voor ieder van jullie een rol weggelegd, hieronder hebben we al een mogelijke rolverdeling gemaakt voor jullie, zodat jullie zich al helemaal in kunnen leven!

Wij zijn alvast super excited, hopelijk jullie ook!

Heel veel magische kusjes van jullie 2 geestige ;) leidsters.

Aster & Eline





PINKELS



Beste Padawan-Pinkels

Na een geweldig Chiro-jaar vol spannende avonturen en spelletjes is het tijd voor ons Chirokamp!! Dit belooft een epische reis van 6 dagen te worden, vol plezier, avontuurlijke missies, intergalactische uitstapjes, watergevechten, opblijven tot de sterren echt, echt helder schijnen, heerlijk intergalactisch eten en nog veel meer leuks! Wij kunnen niet wachten om deze 6 dagen met jullie te beleven!

Tijdens dit kamp transformeren we allemaal in stoere, krachtige Jedi! We zullen door de ruimte vliegen, strijden als ware krijgers en ons eigen Jedi-tempel bouwen. We zullen onze krachten als Jedi, Wookiee, droid en mens testen om de duistere krachten van de Sith Lord te verslaan. Met andere woorden, een avontuur dat speciaal voor jullie is bestemd en waarbij de Force ons zal begeleiden!

In afwachting tot we echt vertrekken kunnen jullie alvast deze droid inkleuren!

Groetjes van jullie Jedi-leiders!
Kentaro en Kasper





SPEELCLUBS



Beste speelclubs

De grote vakantie staat weer voor de deur en dat wil natuurlijk maar één ding zeggen: het hoogtepunt van het Chirojaar komt eraan!! Dé kers op de taart na een fantastisch jaar gevuld met wijze en gedurfde spelen, al zeggen we het zelf, is uiteraard het BIVAK!! JOEPIIIIIIIII!

Tien dagen lang: dag in, dag uit ravotten met je beste vriendjes, de buikjes vullen met het overheerlijke eten van de kookploeg, de gekste spelen, zonder mama en papa weggaan, nog zottiere dingen doen dan tijdens het normale chirojaar, en zo kunnen we wel nog even doorgaan.

Dit jaar is het kamphema STAR WARS!! Als voorbereiding op deze waanzinnige reis kunnen jullie alvast eens een filmmarathon doen als het eens wat minder weer is of misschien de Star Wars Lego sets bouwen. Als de zoveelste hittegolf in het land is de perfecte voorbereiding een lightsaber gevecht in het zwembad. Zo kunnen we wel blijven schrijven over hoeveel leuke dingen je kan doen, maar de rest houden we nog even geheim tot 11 augustus. We kijken er alvast heel hard naar uit!!!

Jullie Star Wars leiders

Paco Skywalker, Obi-Wan Emtel en Darth Seppe



RAKKERS



Lieve rakkertjes,

Over een paar weken is het zover, hét hoogtepunt van het jaar staat voor de deur, hét moment waar ieder van jullie ongetwijfeld al het hele chirojaar lang naar uitkeek... Het bivak.

Het belooft een ongewone editie te worden, want dit jaar worden jullie verwacht in een galaxy hier ver ver vandaan, breng maar jullie beste lightsabers mee want we gaan het zotste star wars avontuur beleven.

Het was al een geslaagd jaar met mega veel zalige zondagen, waaronder een mega wijs waterspel en een misschien wel nog zotter weekend . Maar we hebben zo'n vermoeden dat het kamp misschien wel het allerzotst van ze allemaal wordt. Want met luke skywalker aan onze zij wordt dagtocht een echte tocht door de galaxy en blaaspijpen spel een echt lasergevecht (als we dan toch eindelijk nog eens blaaspijpen spel spelen).

Groeten jullie favo rakkerleiding

Tim, Winston en Wolf





TOPPERS



Joow boys, het is zo ver! Met het Bivak in het vooruitzicht gaan we de laatste weken in van ons Chirojaar.

Wij kunnen alvast niet wachten om met jullie op kamp te gaan!!! Na lange uren vergaderen is de leiding tot een akkoord gekomen over het kamphema van dit jaar! Deze zomer gaan we er als sterren op los!! Genoeg gezeverd, het kamphema dit jaar is "STAR WARS". Op kamp zullen jullie tien dagen de tijd krijgen om te bewijzen wie er een echte Jedi is. We gaan van jullie echte bewakers van vrede en gerechtigheid maken, of toch een poging doen.



Vergeet zeker niet jullie star wars kleren mee te nemen op kamp, want die gaan jullie nodig hebben. Vergeet dus zeker niet jullie star wars kleren mee te nemen op kamp. Voor de mensen die zich afvragen waarom we dit tweemaal zeggen: dat is voor de Ewoks onder de Toppers ;-)

Tot snel hé
Groetjes
Wout, Dan & Josse





KERELS



Dag Kerels,

Aangezien jullie leiding geen inspiratie of tijd had voor dit joel artikel sommen we voor jullie alle klassieke kampjoel onderwerpen op en wees maar zeker dat ze dit jaar weer waar zijn

- Dat het eindelijk vakantie is
- Het was weer een super tof jaar met het weekend, de midweek en natuurlijk de zondagnamiddagen, MAAR ...
- Het kamp is het leukste tijd van het jaar
- De leiding gaat ervoor zal zorgen dat dit jullie beste kamp ooit wordt
- Star Wars is een super tof kampthema
- Onderaan vinden jullie natuurlijk weeral mooi gefotoshopte foto's rond het kampthema
- De leiding is super hard aan het studeren om mee te kunnen op kamp

Wij hebben er alvast zin

Veggie, Arne en Alex

PS: Om te kijken of jullie wel degelijk dit artikel lezen, mogen jullie aan Arne om een verassing vragen





ASPIS



Ewa drierries

Voor zowel jullie als voor ons nadert het einde van de examens bijna. Na deze helse en saaie periode is het eindelijk tijd voor de langverwachte zomervakantie en natuurlijk het langverwachte kamp!

Maar eerst even een recap, zo dadelijk meer over het kampthema. We hebben tot nu toe al vele mooie zondagen samen mogen beleven. Over al deze zondagen hebben wij wel een aantal zaken opgemerkt. Ten eerste zijn jullie als groep ongelooflijk lui, maar echt lui. Ten tweede, jullie zijn nooit te moe om een flauwe mop te maken. Tot slot zijn jullie een zotte, maar echt zotte groep halve garen samen. Desondanks zijn jullie ONZE strijders. Nogmaals dikke merci voor een epische midweek. We zijn trots op jullie!

Maar nu, kamp! Met dit jaar als kampthema Star Wars. Een epische strijd door het universum heen, waar wij jullie 10 dagen in gaan meenemen. Samen strijden we tegen Darth Vader en zijn troepen. Btw niet denken dat jullie jedi's zijn, dat zijn wij drie. Jullie zijn zo van die troepers, AKA ons leger. Wij kijken alvast uit naar de leukste 10 dagen van het jaar.

Tot snel dushi's!

(Praktisch: De ouders zullen nog een mail krijgen in verband met verkleedkledij, tweedaagse,...)

May the force me with you!

Mathis
Lars
Matthieu



Mariakerke leeft!



DIST JE WAT:

- het oudercomité 4 dochters van de leiding heeft.
- leidster Marie niet wist dat Egypte in Noord-Afrika ligt.
- chirokamp weer super leuk gaat worden
- er spijtig genoeg geen knappe brandweermannen langskomen op de chiro
- leidster Marie niet kan fietsen
- Leidster Noor graag stro eet
- den boer 7 dagen open moet zijn tijdens de blok
- de hele leidingsploeg fan is van Uberdope
- Sabam lang op zich laat wachten
- kinderfeestje weer een topeditie was
- Alle leidsters zin hebben in 1 augustus
- Het kamphema dit jaar groot geheim was
- Dat er dit jaar geen leidingswissel was
- De restanten van afscheidsfeestje nog steeds te vinden zijn
- Je soms onaangename dingen in de kast vindt

LOOK A LIKES



Muilezel



Leidster Joppe



Moeder Teresa



Leidster Margot



Barbie en Raquelle



Leidster Lima en Marie

Mariakerke leeft!



DIST JE WAT:

- We een toekomstige hoofdleader hebben bij de Aspi's
- Het Hot Muk Summer is
- Maanden snel voorbij gaan op de chiroblok
- Het bijna kamp is!!
- Stoelen aan bomen groeien?
- Leader Lars bespaart op T-shirts?
- De meisjes van OLV toch geen sloebers zijn
- Leader Dan in zijn vrije tijd boeven vangt?
- Brooddozen een goede verstopplek zijn?
- La Cispressa een onderschatte plaats is?
- Fluostiften kunnen vliegen?
- Het spitsenduo Lars en Matthieu een stap hogerop gaan zetten?
- Leader Wout meedoet met het kampioenschap fietsen smijten?
- Het jaar weer voorbij gevlogen is?
- Groenten toch geen goed kampthema zouden zijn?
- De oud-leiding een waardig afscheid ontvangen hebben?
- Banken soms pootjes krijgen op de chiroblok?
- Bakker Klaas ons verwend heeft met lekkere koeken na het zwemmen?

LOOK A LIKES



Een Amerikaanse trucker



Leader Tim

Muppet Beaker

Leader Josse





Mom: Did you sleep well?
Me:



Me: No, I'm not hungry
Grandma:



Spelletjespagina



Los jij deze Rebussen op?

1.



-B



**-VL
G=D**



V=D

2.



+

W

+



gegevens leidsters



Pinkels		
Eloïse Van Wassenhove	+32 468 30 19 13	eloisevanwassenhove@hotmail.com
Kaat De Vylder	+32 468 13 00 92	kaat.de.vylder@gmail.com
Eva Roelandt	+32 470 50 60 50	evaroelandt2@gmail.com
Afdelingsmail	pinkels.chirolv@gmail.com	

Speelclubs		
Ewa Yasebo	+32 478 15 06 76	ewayasebo@gmail.com
Stien Temmerman	+32 468 13 40 92	Stien.temmerman@telenet.be
Afdelingsmail	speelclubs.chirolv@gmail.com	

Kwïks		
Noor Vander Beke	+32 472 06 01 42	noorvanderbeke@gmail.com
Eva D'haenens	+32 484 22 17 20	evadhaenens1@gmail.com
Margot Van Opstal	+32 473 26 70 33	margot.vanopstal.04@gmail.com
Afdelingsmail	kwïks.chirolv@gmail.com	

Tippers		
Esmee Danneels	+32 472 32 41 01	esmee.danneels7@gmail.com
Elise Geerts	+32 477 26 14 24	elisegeerts03@gmail.com
Rosalie Fiers	+32 471 22 04 59	Rosalie.fiers@hotmail.com
Afdelingsmail	tippers.chirolv@gmail.com	

Tiptiens		
Joppe Oosterlinck	+32 475 68 12 46	joppe.oosterlinck@gmail.com
Lima Carlier	+32 499 76 90 70	Lima.carlier@gmail.com
Marie Geerts	+32 495 92 32 19	marie.geerts23@gmail.com
Afdelingsmail	tiptiens.chirolv@gmail.com	

Aspi's		
Eline Beke	+32 496 82 51 40	elinebeke@hotmail.com
Aster Tavernier	+32 471 50 57 86	aster@tavernier.be
Afdelingsmail	aspis.chirolv@gmail.com	





Gegevens leiders

Pinkels		
Kasper kindekens	+32 468 28 15 38	kasperkindekens@gmail.com
Kentaro Coppens	+32 468 10 65 02	kentaro.coppens.001@gmail.com

Speelclubs		
Emiel Van Vlaenderen	+32 475 80 56 08	emielvvlaenderen@gmail.com
Seppe Ranschaert	+32 468 27 99 82	sepperanschaert@gmail.com
Paco Capeau	+32 488 16 94 21	paco.capeau@gmail.com

Rakkers		
Winston Byl	+32 468 16 44 36	bylwinston@hotmail.com
Wolf Oosterlinck	+32 473 66 91 06	wolf.oosterlinck@gmail.com
Tim Peeters	+32 479 27 78 89	timpeeters638@gmail.com

Toppers		
Dan Tavernier	+32 471 50 57 85	dan@tavernier.be
Josse Gobeyn	+32 492 20 03 81	josse.gobeyn@gmail.com
Wout Vander Beke	+32 472 29 72 57	wout.vanderbeke1@gmail.com

Kerels		
Alexander Derumeaux	+32 491 52 08 12	alexander.drmx@gmail.com
Arne De Maegd	+32 468 25 24 36	arne.de.maegd@gmail.com
Waldo Capeau	+32 489 96 34 60	waldocapeau@gmail.com

Aspi's		
Mathis Bijl	+32 472 79 43 05	mathis.bijl@gmail.com
Lars Van De Meirssche	+32 483 47 97 19	lars.van.de.meirssche@live.be
Matthieu Derumeaux	+32 496 81 71 69	matthieu.derumeaux@gmail.com

